



1. Ήρθε το τέλος της χρονιάς

κι έχω χαρά μεγάλη!!!!

Δεν θα είμαι άλλο νήπιο,

αλλά μικρό παιδάκι....

2. Θα πάω στο δημοτικό

με μια τσάντα μεγάλη!!!

Έτοιμος νοιώθω τώρα εγώ

να πιάσω μολυβάκι!!!

3. Δύσκολη ήταν η χρονιά,

μας παίδεψε λιγάκι...

Όμως τα καταφέραμε,

βρήκαμε το δρομάκι

4.Κάναμε τηλεκπαίδευση,
φορούσαμε μασκούλες,
πάντα με κέφι και χαρά
κάναμε παρεούλες

5.Πλεναμε τα χεράκια μας,
νερό και σαπουνάκι,
να φύγει ο κορονοϊός
να πάει ταξιδάκι...

6.Άλλα αυτός δεν έφευγε....
πίσω πάντα γυρνούσε....
Κλείναμε, ξανανοίγαμε
κι αυτός όλο γελούσε....



7.Μα εμείς δεν τον ακούγαμε,

δεν κάναμε την χάρη....

Ανοίγει, κλείνει το σχολειό,

Εμείς μαθηματάκι.....

8. Με τις δασκάλες οδηγούς

και τις μαμάδες βοηθούς,

κάναμε θαύματα πολλά,

απίστευτα, μα αληθινά!!!

9.Μαθημα από το κινητό;;;;

Τι; Μα δεν γίνεται αυτό;;;;

Να όμως που έγινε ξαφνικά,

κι είμαι περίφανος πολύ

που τα κατάφερα καλά!!!

10. Γλώσσα και μαθηματικά,

βίντεο, παιχνιδάκια,

μάθαμε τόσα πολλά,

γίναμε αστεράκια!!!



11.Ανοιξε την οθόνη σου,
κλείσε την κάμερα σου,
φάε και λίγο πιο νωρίς
να έρθεις στο μάθημα σου.....

12. Δεν ακούω την κυρία,
με πετάει η τεχνολογία....
Άλλο πλέον δεν μπορώ....
Θέλω να πάω στο σχολείο!!!!

13. Είστε ήρωες παιδιά
έλεγε η κυρία!!!
Κάντε λιγάκι υπομονή,
θα το περάσουμε μαζί....

14. Νύστα με έπιανε πολύ,
χαζουμουριόμουν λίγο,
όμως εκεί καθόμωνα,
γινόμωνα θηρίο...



15. Και να που έφτασε ο καιρός
να ανταμωθούμε πάλι
και στην αγαπημένη αυλή
να κάνουμε ετούτη την γιορτή....

16. Όχι κακέ κορονοιέ,
εσύ δεν θα νικήσεις.....
Γίναμε πλέον δυνατοί
κι άξιοι είμαστε πολύ!!!!
Τίποτε δεν μας σταματά....
Η ζωή μας είναι μπροστά.....

17.Γεια χαρά Νηπιαγωγείο,
σε αφήνω τώρα εγώ,
πάω στο δημοτικό....
Γεια χαρά γλυκιές δασκάλες....
Μου μάθατε πάρα πολλά,
ένα μόνο με πειράζει,
που δεν κάναμε αγκαλιά....

Καραπά Βασιλική

Νηπιαγωγός



Καλό Καλοκαίρι!!!!

Σχολική χρονιά

2020-21